

Wie wat wanneer?

In de zomer van 1997 fotografeerde Bob van Brunschot de gildedag in Heeswijk-Dinter, georganiseerd door het Sint-Barbaragilde. Tijdens de massale opmars werd deze opname van de tamboers gemaakt. Wie herkent deze jongelingen en tot welk gilde behoren ze?



Resultaat fotoherkenning

Van twee verschillende Tilburgse gilden ontvingen we een reactie op de foto, die Noud Aartsen in 1988 maakte tijdens een processie of op een gildedag in Best. Helaas konden beide gilden geen uitsluitsel geven met betrekking tot de gelegenheid, maar vermoedelijk betrof het een gildefeest bij het Sint-Odulphusgilde. Wel is iedereen op deze foto herkend. Hulde!

Vooroploopt Michiel van den Hout, hoofdman met staf van het Sint-Jorisgilde Tilburg (uiterst rechts) en daarachter zien we het bruidsmisje Carola met haar broertje Ralf, kinderen van gildebroeder Tijn van den Langenberg. Gevolgd door het koningspaar Riet en Henk Wolfs en rechts tussen de hoofdman en de koning in, loopt deken Frans Claassen. Half verscholen achter de echtgenote van de koning meent men gildebroeder Gerard van Casteren te herkennen. Opmerkelijk is echter het feit, dat Wim Priems in 1988 koning is en niet Henk Wolfs (koning van 1983 tot 1986).



Zouden we te maken hebben met een stand-in vanwege verhindering of is de foto mogelijkwijs foutief door de fotograaf gedateerd? Wie weet kan een derde toch nog opheldering geven?

Graag uw reactie sturen naar de Brabant-Collectie (brabant@tilburguniversity.edu) of naar Tony Vaessen (antonijs.vaessen@telenet.be) en/of 0032-491 08 32 98