



Wie wat wanneer?

In 1994 maakte Harry Guntlisbergen deze opname op het gildefeest in Soerendonk. Vijf gildebroeders schieten met handboog op doel. Het zijn al moderne bogen met stabilisators. Wie kan hierover wellicht meer vertellen? Was het een vrije - of een kringgildedag? Herkent u deze boogschutters en van welk gilde zijn ze?

Graag uw reactie sturen naar de Brabant-Collectie (brabant@tilburguniversity.edu) of naar Tony Vaessen (antonius.vaessen@telenet.be) en/of 0032 - 491 08 32 98

Resultaat fotoherkenning

In nummer 4 van 2022 zien we een foto van Hans-Joachim Schröter. In 1980 maakte hij in opdracht van de Provincie Noord-Brabant een fotoreportage van de Brabantse schuttersgilden. Zo legde hij ook het Landjuweel in Oirschot vast.

De tamboers in het middenschip van de huidige Sint-Petrusbasiliek verlaten de kerk. Op de voorgrond zien we drie tamboers van het Broederschap van Onser Liever Vrouwe Gilde uit Oirschot. Rechts (voor het gilde links) loopt Cor Smetsers, in het midden de zeven- of achtjarige tamboer Harrie-Jan van Nunen en achter hem loopt zijn vader Harrie van Nunen met het hoofdvaandel. De derde tamboer is nog niet herkend.



Verder is er nog een aanvullende reactie binnengekomen op deze in de krant gepubliceerde foto van Frans Kuit. Het betreft het gildefeest van De Zandley-groep. Dit feest werd door het Sint-Hubertusgilde in Berkel georganiseerd op zondag 14 augustus 1966. Alle gildebroeders op de foto zijn lid van het laatstgenoemde gilde.

Herhaalde oproep:

Gildebroeders en gildezusters uit Kring Maasland kijk nog eens goed naar deze opname van Martien Coppens. In de jaren 60 heeft dit gildefeest plaatsgevonden. Kan iemand een preciezere datum geven en meer informatie verstrekken over dit evenement? Dit gilde met het aparte hoofddekseel met band en pluim moet toch te duiden zijn.

