

Wie wat wanneer?

In de prentbriefkaartenverzameling van de Brabant-Collectie bevindt zich deze opname uit 1912. Het betreft een schuttersfeest in Nuland. Voor de schutsboom poseren vrouwen in klederdracht, kinderen en gildebroeders met geweren. Centraal staan de hoofdvendelier, gekleed in kiel en op klompen, én de koning

met wel een heel bijzonder hoofddeksel. Wie kan hierover wat meer vertellen? Om welk gilde gaat het én zijn de namen van deze hoofpersonen bekend? Is het koningsvest nog steeds zo rijk met zilver behangen of zijn intussen de schilden wellicht verdeeld over diverse koningsmantels?

Graag uw reactie sturen naar de Brabant-Collectie (brabant@tilburguniversity.edu) of naar Tony Vaessen (antonius.vaessen@telenet.be) en/of 0032 - 491 08 32 98



Resultaat fotoherkenning

In nummer 3 van 2023 publiceerden we een recente foto van Wiesje Peels. In Ommel - op 21 mei 2023 - legde zij dit vendeliertje met een geconcentreerde blik vast. Zijn vader (hoofdman) stuurde ons een reactie. Het betreft niet een jeuglid van het Sint-Jorisdigilde uit Asten, maar de toen achtjarige Thijs van

Heugten van het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën uit Lierop. Dit gilde is één van de laatste nog bestaande familiegidles waarbij bloedverwantschap een vereiste is om het uniform te dragen. Thijs is al ruim vijf jaar geüniformeerd lid.

