

Trakteer jezelf op Leiden!

Leiden is de Stad van Ontdekkingen, omdat wetenschappers hier eeuwen lang uitvindingen doen. Dat is dan ook de reden dat deze stad 13 musea op loopafstand van elkaar heeft. Wist je dat Naturalis zelfs verkozen is tot European Museum of The Year in 2021?

In Naturalis dompelt jong en oud zich onder in de wonderlijke wereld die natuur heet. Ga met het hele gezin op ontdekkingstocht door de fonkelnieuwe tentoonstellingszalen vól met het mooiste uit de natuur. En T. rex Trix? Die is er ook weer bij!

Dwars door je lijf

Ga op reis naar de bijzonderste plek van de wereld: jouw eigen lijf. Spring op de tong, loop door je oor en verwonder je in je hersenen. In CORPUS kan het! Je bezoek start je met een tour langs alle bijzondere skills die je lijf heeft. Je stapt binnen in je knie en loopt zo dwars door je buik richting je hersenen.

Je eigen Rembrandt

Wist je dat Leiden de geboortestad van Rembrandt is? En dat je je nog steeds kan laten schetsen door hem? Dat kan bij de Latijnse School (de Young Rembrandt School) in het Pieterskwartier. Hier zat Rembrandt vroeger op school. Kijk door het raam naar binnen en hij zal je portretteren.

Ook is er een Young Rembrandt Studio aan de Langebrug 89 in het Pieterskwartier waar je een 7 minuten video experience gratis kunt bewonderen. Hoe heeft hij als kind water, licht en vuur leren schilderen?

Voor meer winterse tips, kijk op leiden.nl/uitagenda.



Routes

Leiden heeft een nieuwe, vijf kilometer lange wandelroute langs kunst en over nieuw aangelegde bruggen, de Singelparkroute. Deze route loopt langs de singels en laat je de stad van een andere kant zien. De VVV (Stationsweg 26) heeft deze en andere wandelroutes voor je.

Zin in een tussenstop tijdens het wandelen?

- Madame Marie is een 17e eeuwse huiskamer in de Klokteeg, hier eet je de lekkerste ambachtelijke appeltaart van de stad.
- Lekker kaasdippen aan tafel doe je aan de Diefsteeg 19 bij De Fonduevrouwen. In 2018 gestart met een pop-up kaasfonduerestaurant en inmiddels zijn uitgegroeid tot een succesvol fonduerestaurant, elk winterseizoen weer op een anderen locatie.
- De Leidse Waag is een rijksmonument gelegen aan de Aalmarkt in Leiden. Tip! Loop eens door naar de achterzijde van het pand, waar je een tafel kan nemen naast de verticale tuin in het pand.

Parkeertip!

Parkeren doe je het makkelijkst in de Lammermarktgarage. Deze 7 verdiepingen diepe parkeergarage heeft veel designprijzen gewonnen en toont door kunst de historie van de stad. Via leiden.nl reserveer je met korting.